

Trekkersbode

Tijdschrift van de Belgische Touwtrek Bond

Touwtrekkers,

Koud en nat is het buiten terwijl binnen de kerstverlichting nog hangt. Voor velen onder ons de tijd om die extra aandacht (die we in de zomer niet kunnen geven) aan de familie te geven.

Bij sommigen onder ons ligt er al een pak stof op de schoenen en zijn de stalen platen al aan het roesten. Anderen hebben dan weer enkele keren per week in de fitnesszaal gezeten of gewoon door getraind.

Eind januari starten de wedstrijden weer en er zijn er alweer een massa gepland. Als de kerstkalkoen en de vele feestjes verteerd zijn gaan we de beentjes insmeren en er nog eens een ferm lap op geven.

Veel succes in 2007!!!!

Patje

Trekkersbode -online

onderdeel van <http://www.touwtrekken.be>

e-mail : trekkersbode@touwtrekken.be

Editie Januari 2007

Touwtrekspelletjes	p.2
Touwtrekken Wereldsport	p.3
Geraar Kastaar	p.4



"Brilliant! I love it! I'll give you £25,000!"

Touwtrekspelletjes

Het moet niet altijd competitie zijn ... soms kunnen we ook spelenderwijs met touwtrekken bezig zijn ... in dit artikel hebben we een aantal spelletjes opgesomt die we ook met een touw kunnen doen (bron KLJ)

Spelverloop

Je vertrekt aan het lokaal. Alle leden houden een touw vast en gaan op stap. Het touw mag onderweg de grond niet raken en niemand mag het touw lossen gelijk waar je over, op of onder moet. Wanneer één van deze twee regels overtreden wordt is het tijd voor een 'touwspelletje'.

Touwtrekken I

Dit is het klassieke touwtrekken: een wimpel in het midden, twee evenwijdige lijnen, de wimpel mooi in het midden en elke ploeg probeert de andere ploeg over de eigen lijn te trekken.

Touwtrekken II

De ploegen starten aan een lijn, enkele meters verwijderd van het touw. Op het startsein lopen ze naar het touw en dan trekken.

Touwtrekken III

De vertreklijnen zijn 10 m van het touw verwijderd. Op de weg naar het touw ligt een bel. De spelers vertrekken om de beurt. Als ze bellen mag de volgende speler van hun ploeg vertrekken. Zo is er eerst een trekker langs elke kant en telkens komt er versterking van nieuwe spelers.

Over een greppel

Hang het touw over een sloot of gracht. Niemand mag het touw loslaten. De wedstrijd is gedaan als een ploeg helemaal in het water is verdwenen.

47ste breedtegraad

Leg 2 touwen evenwijdig met elkaar op ongeveer 11/2 meter afstand. Zet aan weerszijden van de touwen een ploeg. Het is de bedoeling dat ze elkaar over de 'beek' trekken zonder er



zelf overgetrokken te worden. Als je overgetrokken bent moet je de andere ploeg helpen. Je mag maar met één been in de beek staan.

Driehoektrekken

Knoop het touw dicht en vorm een driehoek. In elke hoek staat een persoon die al trekkend moet proberen een honk te bereiken die vijf meter achter hem of haar ligt. Pientere geesten hebben het natuurlijk al begrepen dat je ook kan vierkant-, vijfhoek-, zeshoek-...trekken.

Dikke Bertha aan een zeel

Alle deelnemers behalve de tikker houden een touw vast en lopen over. Bedoeling is de deelnemers los te maken van het touw. Wie los wordt ook tikker. Let wel een beetje op: bij dit spel kan het er ruig aan toe gaan.

Touwtrekken zonder touw I

De eerste van de ploeg neemt de handen van de eerste van de andere ploeg vast. De tweede van

elke ploeg neemt de eerste bij zijn middel vast enz. Zorg ervoor dat de sterksten in het midden staan. En trekken maar! In plaats van elkaars middel vast te nemen kan je ook de armen in elkaar haken.



Touwtrekken zonder touw II

Alle spelers geven elkaar de hand. De ploegen proberen de eerste vier spelers van de andere ploeg over de middellijn te trekken. De sterkste man ter wereld Bevestig het touw aan een zwaar voorwerp. Trek het voorwerp over een bepaalde afstand verder. De snelste ploeg wint. Of: de ploeg die het met de minste mensen kan, wint.

Kruistrekken

Touwtrekken met vier ploegen tegen elkaar! Je hebt hiervoor twee touwen nodig die je in het midden laat kruisen zodat een brede X gevormd wordt. Aan de vier benen van de X staat een ploeg.

Touwduwen

De twee ploegen staan met de rug naar elkaar. Ze duwen een touw naar de aangegeven plaats.

Touwtrekken Wereldsport

NOVIB is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die sterk verweven is met OXFAM (wereldwinkel,...) en nauw samenwerkt met o.a. UNESCO en UNICEF.



NOVIB lanceerde recent een fotoboek over hoe kinderen spelen. Vooral over het spel van arme kinderen en jongeren in oorlogsgebieden,... . Zij kunnen niet naar het zwembad of de sporthal, maar toch is sport en spel ook voor hun ontwikkeling zeer belangrijk. Daarom improviseren zij (zonder het woord zelf te kennen) en wat zien we op de cover van het boek? Een "touwtrekwedstrijd" zonder touw. De foto werd genomen in Brazilië, en doet ons uiteraard denken aan de oudste Egyptische afbeelding van onze sport. Het bewijst eens te meer hoe universeel de wortels van onze favoriete sport zijn.

Titel : Toys,
foto's door J. Etchart (Uruguay)



De kritische bril van Geraar Kastaar.

Geïnspireerd door de rollen van Statler en Waldorf in de Muppetshow (de twee oude zemelaars) en om de touwtrek-luwe wintermaanden door te komen, verdiept pseudo-intellectueel Geraar Kastaar zich momenteel in een studie rond "het oudste bewijs van touwtrekken" : de afbeelding van in een piramide te Sakkara, Egypte. Volstaat het gezonde (?) boerenverstand van Geraar om alle vragen op te lossen ? Zijn toespraak.

Beste toehoorders,

Recentelijk heb ik mij verdiept in de donkere grotten van de geschiedenis van de touwtreksport. Wat onmiddellijk opviel is dat er bijna geen eersterangs-bronnen zijn. Alle sites of teksten herhalen steeds hetzelfde verhaaltje, maar niemand vermeldt een echte bron. De meeste touwtrekkers veronderstellen dat er een eerste afbeelding (tekening) bestaat van touwtrekkers in de graftombe van Mereraku (Marorika in het engels) in Sakkara, Egypte. Deze afbeelding wordt hierbij afgebeeld.

Deze afbeelding zou 4500 jaar en tien dagen oud zijn. (er stond 4500jr oud in de tekst, en het is nu tien dagen geleden dat ik hem las.) Wat valt er nu op als we de afbeelding bekijken, tegenover het huidige touwtrekken ? Juist ja, er is geen touw, nochtans een redelijk essentieel attribuut in het Touwtrekken !

Bijgevolg stelde ik mezelf de vraag : betreft het hier geen voetbalwedstrijd? Er is weliswaar geen bal ... maar dat lijkt een detail. Het lijkt mezelf nog logischer dat het een scene uit een



voetbalwedstrijd is, waarbij men duidelijk "truitjetrek" doet (in die tijd was men nog niet zo subtiel om dat in den duik te doen). Ze hebben wel geen truitjes aan, maar geef toe : er is ook geen touw !

Of zou het misschien ook niet kunnen dat het hier een tafereel betreft omtrent de oudste staking ter wereld? Men zegt wel eens dat prostituees het oudste beroep ter

wereld uitoefenen? Wel ooit hebben ze misschien gestaakt, en dan is dit tafereel een mogelijk gevolg! Het is dus misschien een Griekse afbeelding in een Egyptische graftombe?

Of verliezen we hier uit het oog dat het misschien een verre voorloper is van de Belgische kunstschilder René Magritte : hij schilderde ooit een pijp, met als onderschrift "ceci n'est pas une pipe". Wel, deze Egyptische kunstschilder tekende misschien deze mannen zonder touw, met als titel van het werk "ceci is wel degelijk touwtrekken". Maar men kon toen natuurlijk nog geen letters schrijven.

U merkt het zelf : "het verleden", we waren er beter nooit mee begonnen, wie weet waar dat gaat eindigen?
Dank u voor uw aandacht.
Geraar Kastaar

