

Trekkersbode

Tijdschrift van de Belgische Touwtrek Bond

Beste touwtrekker,

Het zit er op!

Het 2e GENSB toernooi in organisatie van België gaat de geschiedenis boeken in als "het beste ooit meegemaakt", "Fantastic", "Very Well Done", "Beautiful", "Prachtig",... dit zijn maar enkele krachttermen die we eindeloos mochten aanhoren van de GENSB afgevaardigden, land afgevaardigden, scheidsrechters en team coaches. Dat het concept om jongeren aan lage kost een internationaal touwtrek toernooi te laten ervaren/ deelnemen slaat al jaren aan bij de touwtrekkers. Dit jaar was het niet anders en kregen we 49 ploegen aan de start waardoor we de lijst van het grootste toernooi opnieuw aanvoeren.

Wat alles perfect maakten, was dat dit hele gebeuren gesmeerd liep en dat kwam door jullie allemaal. Hiervoor wil ik jullie,; tappers, accommodatiebouwers, security, secretariaat, scheidsrechters, Time-keepers marshals, touwtrekkers, DJ, catering,... dan ook allemaal van harte bedanken voor de vele uren van jullie kostbare vrije tijd.

Proficiat en bedankt!!!
Een trotse voorzitter,
Patrick Van de Heuvel

Trekkersbode -online

onderdeel van <http://www.touwtrekken.be>

e-mail : trekkersbode@touwtrekken.be

Editie september 2007

Roze bril van Gerard Blz 2

GENSB 2007 Blz 4





Neen, zeer eerwaarde lezer, ondergetekende heeft zich niet bekeerd tot de Griekse beginselen. Hij bevindt zich wel in opperste staat van verrukking. Hij was namelijk aanwezig op het BK te Ooidonk én op het GENSB-tornooi in Retie. (foto's mertensmannen.be en famjanssens.be)

Het BK op de hofstee van Ooidonk

Het eerste wat ik zag toen ik het touwtrekveld benaderde was een grote bende met allemaal zakken. Gelukkig waren het allemaal doedelzakken! Op het BK had uwe nederige dienaar (ikke dus, hé) alvast al meerdere redenen om zich te verheugen. De geliefkoosde sport had heel veel toeschouwers. Halen we even het rekenmassientje boven? Er stonden gemiddeld pakweg (neemnubievoorbeeld in het schoon vlaams) 300 mensen te kijken, voor een kwartiertje. En dat van ten halverenen tot rond de Vespers (rond ten vijven voor eventuele heidenen). 300×4 (per uur 4 keer doorgeschoven) $\times 6.5u = ???$ Redelijk vele! We mogen er dan nog wat naast zitten, toch een leuke gedachte. (Volgens de organisatoren waren er nog meer, volgens de niet-aanwezige politie wat minder.) Pazzop, dat betekent niet dat er vanaf volgende week ploegen staan aan te schuiven om lid te

worden, maar het was toch een schoon reclaam. We vergeten dan nog efkes de

passanten die maar een minuutje keken. Ook de trekkers zelf die meerdere klassen

wilden bezien kwamen aan hun trekken: met enkele bevestigingen maar ook een verrassing.

Het begon al sterk (en lang, ook) bij de jeugd. De Berketrekkers verschoten er verzekeerst zelf van, maar ze gingen dwars door de muur op hun pijngrens en werden oppenief Belgisch Kampioen bij de Jeugd. Om één uur ten achternoenend was er op 19 augustus nog steeds geen Belgisch Kampioen met de naam Fam. Janssens, wat er ook werd beweerd.

Hierna kwamen de 8-tallen 600kg op de wei. (En die "wei" mag gerust letterlijk worden genomen.) De enige 8-tallen klasse. Komiek dat de 640 én de 680-klasse

meestal de koninginne klasse wordt genoemd (afhankelijk waarin de bron zelf uitblinkt wordt hiertussen

wel eens geswist). Zelfs de 8tallen-vrij geraakten niet aan voldoende deelnemers.



Waren er dan echt geen 4 ploegen met 8 heren die nog vrij zijn? (Bij sommige vraagt ge u eigen toch af "die geraakt nooit aan een lief?"). Et was verzekeerst van voor den Grooten Oorlog geleden dat er nog eens een Westvlaamse ploeg meedeed in een lichte klasse, (toen er trouwens nog geen BK was). De jongetjes van 't Parochiebladje werden gedeeld zesde (zevende dus). De Mertensmannen hadden al een finale bij de jeugd verloren tegen de winnaars, nu deden ze dat oppenief tegen de Fam. Janssens. Dees jongens mochten trouwens ook het brons rond de nek hangen. Enfin, het waren natuurlijk anderen uit dezelfde vereniging. Nieuwkomer Vandakker werd zeer verdienstelijk vierde.

Hierna was ondergetekende niet meer van het terrein weg te slaan: voor het eerst sinds jaren een aparte Damespoule. Een echte attractie (dus reclaam!) voor het publiek. Ze zaten ook in



praaim-taaim, in het drukste moment van de dag dus, voor wie geen duits kent. De vettige grond zorgde ervoor dat de ploegen met minder dan 10 meiskes kansloos waren. De finale ging dan ook tussen Fam. Janssens en de nieuwkomers van Fredotrans. Het werd een pittige 3-setter, uiteindelijk



nog overtuigend gewonnen door de koelbloedige Kempenaren. De Joliekes en Versieck, die vorig jaar de enige deelnemers waren, moesten vechten om (slechts) de derde plaats. Ondanks het aanbieden van een troostende schouder aan elks van dezen, had ik echter geen kans om ook te scoren die dag. Ik had mijn eigen nochtans gewassen de voorafgaandelijke week.

Bleef nog te veroveren : de titel bij de zestallen. Naast de obligate Janssens-clan besloot ook de Mertensbende zich te moeien in de westvlaamse streekspecialiteit, omdat er geen zwaardere 8-tallen klasse op het menu stond. Vandakker wilde ook wel eens proeven van deze klasse, maar viel letterlijk te licht uit om het Westvlaamse Sturm-und Drang-touwtrekken te kunnen afremmen. Het was een gevarieerde reeks en toen het meeste volk al weg was,

werkte Versieck zijn colère nog eens uit en kegelde Spivan uit de finale, ten voordeel van de Mertensmannen. Zij konden echter opnieuw niet afwerken en breidden hun verzameling zilverwerk uit. De Stove sloeg het moegestreden Spivan genadeloos neer en palmde de derde plaats in.

Gloobaal bemerken we toch zeker een stijging van het algemene westvlaamse niveau.

Hadden de Mertensmannen ook een afdeling Mertensvrouwen gehad, ze konden 4 keer zilver hebben gehaald. Had de Janssens-jeugd harder getrokken, had de ploeg 4 op 4 titels gehaald... hadden de andere ploegen harder getrokken, zouden ze echter niks hebben gehaald... De Jannemanne waren alvast de ploeg die in een jaar tijd het meeste progressie maakte, als we het aantal behaalde medailles bezien.

Wat er ook beweerd wordt op websites, de enige Belgische Kampioenen zijn De Berketrekkers en 3x Fam. Janssens. Normaal is ons abonnement op de Schotse Dagen te Ooidonk nu op, hopelijk blijft het BK ook in het vervolg zo'n toffe reclaam.

Volgende maand het wedervaren van geraar op het Gensb-tornooi

Einduitslagen BK 2007 **GENSB klasse**

1. TTV De Berketrekkers
2. TTV Mertensmannen
3. Fam. Janssens Retie
4. TTV De Boerekes
5. TTV Powerrangers

600 kg heren

1. Fam. Janssens Retie 1
2. TTV Mertensmannen
3. Fam. Janssens Retie 2
4. TTV Vandakker
5. TTV De Modesten
6. TTV De Berketrekkers
7. 't Parochiebladje
8. TTV Powerrangers

Dames 640 kg

1. Fam. Janssens Retie
2. Fredotrans dames
3. De Joliekes
4. TTV Versieck dames

6tal + combi

1. Fam Janssens Retie1
2. TTV Mertensmannen
3. TTC De Stove
4. Spivan
5. Fam Janssens Retie 2
6. Fredotrans heren
7. Pony's
8. Daltons
9. TTV Versieck 1
10. TTV Versieck 2
11. TTV Vandakker



Organisatie 10de GENSB toernooi vlekkeloos verlopen!

Al ruim anderhalf jaar werd er aan gewerkt, locatie zoeken, afspraken maken, leveranciers contacteren, website ontwikkelen, ... niets werd aan het toeval overgelaten. Een grote groep van onze leden hadden zich achter het project geschaard en naarmate de ultieme datum naderderde werd deze groep steeds uitgebreider. (Jan Lenaerts)

Twee weken voor het GENSB was er even paniek. In het hotel waren normaal 300 bedden voorzien wat we vlot konden uitbreiden naar 400 ... maar nu waren er 520 mensen geboekt Nog snel werden 150 bedden bijbesteld en elke vergaderzaal of ontspanningruimte werd als slaapzaal ingericht. Verder werden er nog 2 verenigingen bij een sympathisant thuis geplaatst en de buschauffeurs gingen naar een hotel 5 km verder. Het was dus een lekker drukke bedoening.

47 ploegen waren vooraf ingeschreven en ter plaatse werden nog 2 mix teams gemaakt. Met een totaal van 49 hadden we er ééntje meer dan 5 jaar geleden en waren opnieuw het best bevolkte

GENSB uit de vijfjaarlijkse cyclus. Een mooie start dus.

In 6 groepen aan 6 touwen werden de eerste ronden vlot afgewerkt. We zagen een niveau dat in de breedte zeer goed was en waar flink geknukt werd om door te stoten naar de tweede ronde. 2 Belgische ploegen konden zich plaatsen voor deze achtste finale nl Mertensmannen uit Hoogstraten en Boerekes uit Pulderbos. Verder zaten hier 4 Zwitserse, 3 Nederlandse, 3 Duitse, 2 Zweedse, 1 Letse en 1 Litouwse ploeg in.

In de kwartfinales was het voor de Belgen gedaan, maar de Belgische delegatie mag zeker tevreden zijn over zijn resultaten. De acht Belgische teams hebben het meer dan behoorlijk gedaan. Er zat

misschien geen kers op de taart ... maar de taart was wel lekker en groot en iedere trekker had een goed gevoel bij zijn toernooi. Dat is uiteindelijk waar het Jeugdervarings toernooi GENSB om draait. Dat maakt elke deelnemer tot winnaar.

Natuurlijk zijn tussen al die winnaars ook mensen die het toernooi gewonnen hebben. Dit jaar was het voor het eerst in de geschiedenis dat een ploeg zijn titel verlengde. TTV Lagerweij uit Renswoude (NI) won zowel vorig jaar in Zwitserland als dit jaar in Retie. Zilver was voor het Zwitserse Ebersecken en brons voor het eveneens Zwitserse Sins.

De uitslagen vind je via <http://www.touwtrekken.be/gensb2007/>.

